

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag*
15^e jaargang nr. 2, februari 2011

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 8,50) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringse Veld 277, 2548 BL Den Haag
e-mail: samenspel@christustriumfatorkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Wil v.d. Vlist, tel. 070 383 76 55 / bgg 070 347 66 23 of 070 385 92 48
e-mail: ctk@casema.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di t/m vrij van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 uur tel. 070 382 52 65
e-mail: ruudstiemer@christustriumfatorkerk.nl
ds. B. Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
ma, wo, do tel. 070 359 62 39
e-mail: beritbootsma@christustriumfatorkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita v.d. Wal, Ln. v. Nw Oost-Indië 142, 2593CA tel. 070 310 69 52
e-mail: avdwal@casema.nl

Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR, tel. 015 361 82 67
e-mail: wilmabeeftink@xs4all.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrij tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)

PGG jelmerbootsma@hotmail.com

Website: www.christustriumfatorkerk.nl

Zondagsbrief per e-mail?

Aanvragen: Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN:

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
- kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkrentm. Bezuidenhout
- collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
- o.a. tbv.: 5144061 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk:
 - Samenspel,
 - giften
 - wijkkas
 - legaten
 - verjaardagsfonds
- diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
- diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
- zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Iedereen zingt dat ie van een witte Kerst droomt, maar velen hebben er nog nooit één meegemaakt. Deze keer was het dan toch echt zover.

Een solide pak sneeuw, dat wekenlang bleef liggen. Talloze prachtige foto's waren het resultaat. We genoten ervan... Maar de sneeuw werd ijs, de straten en voetpaden in de woonwijken spekglad en daardoor onbegaanbaar. De gemeenten waren al snel door de zoutvoorraad heen. Steeds vaker hoorde je de verzuchting: "Van mijmag het warm water regenen!"... Nu régent het warm water, al dagenlang. Geen spoortje sneeuw of ijs meer te bekennen. Niemand heeft het meer over de Elfstedentocht. Niemand? Maar dan kent u Adriaan Sala zeker niet. Die presteert het in zijn column zelfs om verband te leggen tussen de Elfstedentocht en Job!

Maar deze *Samenspel* bevat meer bijdragen die u zullen aanspreken en wellicht ook stimuleren: verhalen en beelden over de doop; Taizé in Nederland - een *Pelgrimage van Vertrouwen*; mensen die hun dankbaarheid uiten voor 'simpele dingen' en 'kleine gebaren'; een 'exotisch provinciaaltje' in de CTK; een nieuw kunstproject met een talentenjacht; Oud en Nieuw gezien door de ogen van een kerstboom; een christelijke versie van *Kinderen voor Kinderen*, aan het begin en het eind een bijdrage om over na te denken en volop activiteiten om op in te schrijven voor jong en oud. Als dit uw nieuwsgierigheid niet opwekt, dan weet ik het niet meer. Ik had het al even over het nieuwe kunstproject. In januari is die van start gegaan. Daarbij gooit de kunstcommissie het roer om. Stond in de afgelopen jaren de professionele kunst tijdens de exposities in de belangstelling, in de komende tijd wordt ruimte gegeven aan amateurkunstenaars uit de gemeente of het Bezuidenhout.

Adriaan Sala opent de rij. We kennen hem al jaren als columnist van *Samenspel*, waarbij hij steevast alledaagse onderwerpen weet terug te voeren op de bijbel. En dat op een bijzonder prettig leesbare manier. Maar daartoe blijft zijn creativiteit niet beperkt. Onder de titel *Miscellaneous* (zelf vertaalt hij dat oneerbiedig met de term 'van alles en nog wat'), kunt u de komende zes weken kennismaken met zijn tekeningen, schilderijen, foto's en zelfs een beeldje. Zelf heb ik de afgelopen jaren meermaals creaties van hem mogen bewonderen. En, hoewel ik niet bepaald een kunstliefhebber ben en ook niet gehinderd wordt door enig verstand van dit soort zaken, kan ik u toch van harte aanbevelen om deze expositie met aandacht te bekijken.

Met een hartelijke groet,
Henk Hospes

MEDITATIE: EIGENWIJS OF EIGEN-WIJS?

Thuis wordt mij wel eens verweten dat ik eigenwijs ben. Afhankelijk van het verband waarin dit gezegd wordt, wordt het gezien als een positieve of negatieve eigenschap. (Meestal als ik dit verwijt naar mijn hoofd geslingerd krijg gaat het overigens om de negatieve variant...) Het staat dan gelijk aan een bepaalde koppigheid, of het onvermogen/de onwil om het advies van anderen ter harte te nemen.

Als moeder ervaar ik nu ook de andere kant. Hoe lastig het kan zijn als een kind iets niet wil, terwijl je alleen maar zijn/haar eigen bestwil voor ogen hebt. Zie er maar eens eten in te krijgen als je zoon of dochter echt niet wil.....

Eigenwijsheid wordt vaak dus als negatief bestempeld. Tegelijk kan het je helpen om toch iets te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Hennie van der Most. Hij wordt op Wikipedia omschreven als een pragmatische en eigenzinnige ondernemer. In Kalkar maakte hij van een voormalige kernenergie-installatie een pretpark. Een idee dat het bij geen enkele bank zou halen, maar in zijn eigenwijsheid heeft van der Most dat tot een succes gemaakt.

In het leven heb je een bepaalde mate van eigenwijsheid nodig om je dromen te realiseren. Het geeft je de moed om te gaan voor datgene wat je wilt of wat jij denkt dat goed is.

Voor het geloof geldt hetzelfde. Dat je in deze tijd en vooral in de westerse cultuur, waar wij in leven, durft te geloven getuigt van eigenwijsheid. Je buigt niet zomaar mee in de mening dat het geloof heeft afgedaan. Christen zijn is steeds meer een keuze en steeds minder een gewoonte geworden.

Je zou eigenwijsheid op geloofsgebied kunnen vertalen met het woord volharding. Een woord dat we bijna niet meer gebruiken, maar omvat wat we hier bedoelen. Volharding betekent dat je vasthouden aan wat voor jou belangrijk is. Zelfs als dat ingaat tegen de heersende mening in de samenleving. Een gegeven dat hele Bijbelse papieren heeft, want hoe vaak zien we daar niet gebeuren dat heersende meningen onder kritiek worden gesteld? Zoals ik laatst iemand hoorde zeggen: 'als de profeten door iedereen lief en aardig waren gevonden, zouden ze niet in de Bijbel terecht zijn gekomen.' Geloven en eigenwijs zijn gaan dus goed samen.

Nog een laatste overweging bij het woord eigenwijs. Als je het opsplijt krijgt het woord opeens een hele andere lading. Eigen-wijs, wat doet denken aan: ieder zingt zijn 'eigen wijs'. Elk mens is uniek en doet de dingen op zijn eigen manier, of anders gezegd, zijn eigen wijze. De verschillen tussen mensen kunnen lastig en soms onoverbrugbaar zijn, maar zouden we iets anders willen? Op het eind van de dag is het iets om verwonderd bij stil te staan. Het feit dat niemand hetzelfde is, maar we toch allemaal geschapen zijn naar Gods beeld. Hij heeft ons onze eigen wijze gegeven.

Zoals u merkt valt er over het woord eigenwijs veel meer te zeggen dan dat het een karaktertrek is die we het liefste naar de prullenbak zouden verwijzen. Soms zullen we ons ontzettend ergeren aan de eigenwijsheid van een ander. Maar laten we ook eens onze ogen openen voor datgene wat onze volharding of eigen-wijze ons oplevert.

Team-Geest

TERUGBLIK

Met dankbaarheid kijk ik terug op de ontvangst van een kleine tweehonderd jongeren van 28 december tot en met 1 januari in onze kerk. Het was voor onze gemeente een unieke gelegenheid om zo veel jonge mensen uit zo veel verschillende landen gastvrijheid te bieden. Met de inzet van de tientallen gastgezinnen uit de Duinzichtkerk, de Drie Koningenparochie en onze gemeente hebben we alle jongeren kunnen huisvesten. Het waren drukke dagen, vol ontmoetingen, gesprekken, koffie schenken, praktische hulp, enzovoort. Wat me gedurende deze dagen het meest heeft getroffen, was de zang tijdens de gebedsvieringen op de ochtenden en op oudejaarsavond. Begeleid door gitaar en fluit klonken in de nagenoeg volle Christus Triumfatorkerk de prachtige Taizé-liederen. Vooral was ik getroffen door de soliste uit Litouwen, die met haar heldere stem de psalmen zong.

Het hoogtepunt was de viering van Oud en Nieuw. Terwijl buiten de kerk de vuurpijlen en duizendklappers al werden afgestoken, werd in de kerkzaal van 23.00 tot 23.45 uur gezongen en gebeden. Het was bijzonder om zo met elkaar en met de Heer het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te verwelkomen. Na afloop van de viering verzamelde iedereen zich in de hal van de kerk en proostten we – met een glaasje Prosecco in de hand – op het nieuwe jaar. Aansluitend werd het landen feest gevierd waarbij ieder land zich presenteerde. Op 1 januari vertrokken de jongeren na afloop van de ochtendviering. Met het voorbereidingsteam, bestaande uit jongeren van de kerken in de Haagse Hout, hebben we de kerk vervolgens opgeruimd. Toen we rond half drie 's middags de deur van de kerk achter ons dicht trokken waren we allemaal moe, maar zeer voldaan. Graag wil ik alle mensen die hun huis voor de jongeren hebben open gezet hartelijk bedanken! Ook wil ik de jongeren van het voorbereidingsteam heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet!

Het hoogtepunt was de viering van Oud en Nieuw. Terwijl buiten de kerk de vuurpijlen en duizendklappers al werden afgestoken, werd in de kerkzaal van 23.00 tot 23.45 uur gezongen en gebeden. Het was bijzonder om zo met elkaar en met de Heer het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te verwelkomen. Na afloop van de viering verzamelde iedereen zich in de hal van de kerk en proostten we – met een glaasje Prosecco in de hand – op het nieuwe jaar. Aansluitend werd het landen feest gevierd waarbij ieder land zich presenteerde. Op 1 januari vertrokken de jongeren na afloop van de ochtendviering. Met het voorbereidingsteam, bestaande uit jongeren van de kerken in de Haagse Hout, hebben we de kerk vervolgens opgeruimd. Toen we rond half drie 's middags de deur van de kerk achter ons dicht trokken waren we allemaal moe, maar zeer voldaan. Graag wil ik alle mensen die hun huis voor de jongeren hebben open gezet hartelijk bedanken! Ook wil ik de jongeren van het voorbereidingsteam heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet!

VERBINTENISDIENST

Per 1 januari ben ik met mijn werk in de Noorderkerk begonnen. Zoals ik u al

eerder meldde ben ik van die datum voor 70 % in de Christus Triumfatorkerk en voor 30% in Noorderkerk werkzaam. Doordat ik vijf jaar geleden al als predikant van de Christus Triumfatorkerk bevestigd ben en hier mijn intrede gedaan heb, zal ik niet opnieuw bevestigd, maar aan Noorderkerk *verbonden* worden. Deze 'verbintenis' vindt plaats in een dienst op zondag 6 februari om 16 uur in de Noorderkerk, Schuystraat 9-11. Het eerste deel van de dienst zal geleid worden door ds. Wessel Verdonk van de Vrije Evangelische Gemeente. Ds. Verdonk ken ik al verscheidene jaren, doordat we samen lid zijn van het *Beraad van Binnenstadpastores* in Den Haag. In deze jaren heb ik hem leren kennen als een hartelijke collega. Hem heb ik gevraagd, omdat de gemeente van de Noorderkerk al geruime tijd nauw samenwerkt met de Vrije Evangelische Gemeente. Nadat hij me aan de wijkgemeente van de Noorderkerk ver-

bonden heeft, zal ik de leiding van de dienst van hem overnemen. Het thema van de dienst is: 'Hoort het woord des



Heren'. Deze woorden prijken sinds de bouw van de Noorderkerk op de voor-gevel. De oproep om het Woord van de Heer te horen, komt meerdere keren in Bijbel voor. We lezen deze woorden vooral in de boeken van de profeten. Ze klinken in situaties waarin men zijn oren laat hangen naar politieke en geestelijke leiders en geen oor meer heeft voor de Heer. Of in situaties waarin men murw geslagen is en niet meer op een Woord van de Heer durft te hopen. In de dienst van 6 februari klinken deze woorden opnieuw. Daarbij geldt dat het niet enkel woorden uit een ver-velen zijn, maar woorden die vandaag actueel worden, doordat God de Heer ook nu tot ons wil spreken door Zijn Geest en Woord. Aan ons is de vraag of we naar dat Woord willen horen. U en jij zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

ZONDAG VAN HET MISSIONAIR-DIACONAAAL PROJECT

Op zondag 30 januari vieren we de jaarlijkse 'zondag van het Missionair-Diaconaal Project'. In deze dienst staan we stil bij de missionaire en diaconale roeping van onze gemeente. Het thema is: 'zout en licht'. Het is gekozen naar aanleiding van de Evangelielezing die deze zondag op het rooster staat, Matteüs 5: 1-16. De vraag die we ons aan de hand van dit Bijbelgedeelte stellen is: wat het betekent voor de praktijk van alle dag om zout te zijn en licht-

dragers. Hoe doe je dat en welke consequenties heeft het? Tijdens deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. De liederen, Bijbeltekst en tafelgebed zullen via de beamer worden geprojecteerd.

GEBED VAN VERZOENING

Ieder vrijdagmiddag van 12.30 -12.50 uur vindt in de stilteruimte het Gebed van Verzoening plaats. Tijdens deze korte viering wordt gebeden voor vrede en verzoening in de wereld. Er wordt dan vooral stil gestaan bij die landen op aarde, die verscheurd worden door conflicten en oorlogen. Centraal in deze viering staat 'de litanie van verzoening' een smeekgebed dat in 1940 in het Engelse Coventry is geschreven, vlak na het bombardement dat de stad verwoestte. Deze litanie wordt niet alleen in Coventry en in het Bezuidenhout, maar ook in vele andere plaatsen gebeden, die elk getroffen zijn door een bombardement: zoals in Rotterdam, Berlijn, Dresden, enzovoort.

De viering in onze stilteruimte wordt wekelijks bezocht door ongeveer zes personen uit de Rooms-katholieke parochie en onze wijkgemeente. Het is een kleine, maar trouwe groep mensen. De stilteruimte biedt echter plaats voor meer 'bidders'. U bent van harte welkom!

Met een hartelijke groet,
Ds. Ruud Stiemer

Zomaar een wijsheid ...

Wijsheid is Poëzie die zingt in de geest





De BerichtenBus

Op het moment van schrijven hebben we net de doopdienst van Nienke achter de rug. Een mooie dienst waarin we opnieuw gemerkt hebben hoeveel mensen er meelevend om

ons heen staan. Het is bijzonder om in plaats van het sacrament te voltrekken het een keer te beleven. Dan beleef je zo'n dienst toch opeens heel anders. Het gewone leven is weer begonnen dus. Nou ja, gewoon, het is nog wel even een nieuw ritme vinden. Hard werken op mijn werkdagen en op mijn vrije dagen vooral veel proberen te genieten van de tijd met Nienke. Het is even wennen, maar het is ook fijn om weer aan het werk te zijn en weer allerlei mensen te ontmoeten.



JONGE PROFESSIONELEN EN DE CTK

U vraagt zich ondertussen misschien af: hoe zit het met het project van Berit? Door mijn zwangerschap en drukte heeft het allemaal iets vertraging opgelopen. Eind mei en begin juni hebben we diverse mensen geïnterviewd en hebben anderen een enquête ingevuld. Begin januari is het verslag van dit onderzoek afgerond. Het is een lijvig stuk geworden, met een aantal goede aanbevelingen voor het vervolg van het project. Inmiddels is dit ook door de kerkenraad besproken. Als denktank willen we u na de dienst van 20 februari kort wat vertellen over de uitkomsten.

Hoe gaan we nu verder? Het project stopt hier natuurlijk niet. We willen dit voorjaar gebruiken om een vervolg op het projectplan te schrijven. Hierin gaan enkele concrete plannen en activiteiten uitgewerkt worden. Daarbij zullen natuurlijk de suggesties uit het onderzoek worden meegenomen. Daarnaast beginnen we dus al met enkele activiteiten uit te proberen als de filmavonden en het actief benaderen van nieuw ingekomen jonge leden. Hierover zult u dus ook zeker meer horen. Hebt u interesse in het verslag van de onderzoeksfase? Dan kunt

u bij ondergetekende een exemplaar krijgen. Reacties hierop en ideeën zijn altijd van harte welkom. Alleen als gemeente samen kunnen we voor deze doelgroep een toegevoegde waarde hebben.

Geniet van de diverse activiteiten die er in deze periode zijn. Dat ze samen met de eredienst ons geloof opbouwen en de onderlinge gemeenschap stimuleren.

Met hartelijke groet,
Ds. Berit Bootsma

God's telefoon

Ik weet niet of het u bekend is
dat er een telefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat U op de knieën,
dan gaat daar ginds de bel,
en kunt U rustig spreken,
God hoort Uw stem dan wel.

U zult het vast bemerken:
de lijn is altijd vrij.
'U bent verkeerd verbonden'
is er bij God niet bij.

Misschien zijn door uw niet geloven,
contacten stuk gegaan,
of hebt u lang het toestel,
verlaten laten staan.

Uw hart is hier het toestel,
dus kost 't u geen voorbereiding,
op ieder tijdstip van de dag,
gebruik te maken van zijn leiding.

God wil beslist wel naar U horen,
nooit zegt Hij: 'Maak het kort',
Hij blijft wel aan het toestel,
totdat je je hart hebt uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt,
zo luistert Hij met open oor,
God wil steeds voor zijn kind het beste
daar is Hij vader voor.

Dus controleer maar eens Uw toestel,
en maak het storingvrij,
Uw vader in de hemel,
is dan ontzaglijk blij

onbekende dichter

Bombardement Bezuidenhout

DE ENGELSE KERK IN HET BEZUIDENHOUT

Op 3 maart 1945 vielen de bommen van de geallieerde luchtmacht op het Bezuidenhout. Meer dan 522 doden vielen te betreuren en vele gewonden. Grote en naar later bleek onherstelbare schade werd aan de eens zo mooie wijk toegebracht. Drie kerken werden in het Bezuidenhout totaal verwoest; de O.L.V. Goede Raad, de Wilhelminakerk en de Anglicaanse kerk. De Anglicaanse kerk als gemeenschap in Den Haag bestaat al sinds 1586 toen de graaf van Leicester met zijn troepen de Nederlanden kwam helpen in de strijd tegen de Spanjaarden. De Engelse kerk in het Bezuidenhout werd gebouwd in opdracht van John Abraham Tinne ter nagedachtenis aan zijn halfzus Alexandrine Tinne, de beroemde Haagse ontdekkingsreiziger en fotografe die in 1869 was vermoord door de Toeregs in Noord Afrika. De kerk stond op de kruising van de 1e Van den Boschstraat en de 3e Van den Boschstraat, in die tijd 1872 de rand van de stad. Op 19 oktober 1873 werd de kerk door de Bisschop van Nottingham ingewijd. Er waren 250 zitplaatsen en de kerk werd als een van de mooiste Anglicaanse kerken buiten Groot-Brittannië aangemerkt. Hij kreeg de naam "The Anglican Church of St. John en St. Philip", de namen van vader en grootvader Tinne, die hun vermogen hadden vergaard met plantages in Zuid Amerika. Na 3 maart 1945 kerkten de Anglianen tot 1952 bij de Oud-katholieken in de Juffouw Idastraat en de Katholiek Apostolische Kerk aan de de



Anglicaanse kerk, Eerste van de Boschstraat, hk J.van Stolberglaan
(H.B.Olierook (www.haagscheherinneringen.nl))

Riemerstaat. Op 29 april 1952 werd de huidige kerk aan de Ary van der Spuyweg ingewijd. De Koningin-moeder, Queen Mary, had op 21 juni 1951 de eerste steen gelegd. Een mooie kerk verdween uit het Bezuidenhout. Op die plaat staat thans het Paleis van Justitie. Er is nog een voorstel geweest om het tramviaduct over de Utrechtsebaan het Alexandrine Tinne-viaduct te noemen, maar dat heeft het niet gehaald.

HERDENKING 2011 OP ZONDAG 6 MAART

Op zondag 6 maart 2011 vindt de herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout plaats. De herdenking begint met een oecumenische herdenkingsdienst om 10 uur in de Christus Triumfatorkerk. Daarna is er om 12.00 uur de bloemenhuide bij het monument Juliana van Stolberg met aansluitend een herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium. Al sinds 1995 doet de Anglicaanse kerk van de Ary van de Spuyweg mee aan de Oecumenische Herdenkingsdienst. Ook dit jaar zal tijdens de dienst het Cross of Nails dat Den Haag in 1995 uit Coventry ontving weer worden overgedragen, dit keer aan de katholieke gemeenschap van het Bezuidenhout, de Heilige Driekoningenparochie. Zij zullen het komend jaar iedere week op woensdagmiddag na de viering van 12.30 uur in de O.L.V. van Goede Raadkerk aan de Bezuidenhoutseweg de litanie van verzoening bidden.

Vreemde valuta voor de wijkkas

Het afgelopen vakantie seizoen heeft u wellicht na de kerkdienst bij de koffie op de balie een klein reiskoffertje zien staan. Daarin hebben gemeenteleden hun vreemde munten en bankbiljetten gedaan die ze overgehouden hadden van hun vakantie reis. Een enkel gemeentelid heeft er overigens een bedrag aan vakantiegeld in euro's in gedaan.

Enkele mensen die op reis gingen hebben die vreemde valuta gewisseld tegen euro's.

Die euro's zijn de wijkkas ingegaan. Zo is in totaal € 175 ten gunste gekomen van de wijkkas!

De gevers en de ruilers hartelijk bedankt!

Voor mensen die de komende tijd nog op reis gaan: er zijn nog wat vreemde valuta in voorraad, nl:

- Zwitserse francs
- Engelse ponden
- Zweedse kronen
- Marokkaanse dirham
- Thaise bath
- Tsjechische kronen
- Turkse lira.



Veertig jaar predikant

Op 10 januari was het veertig jaar geleden dat ik in de mooie Gasthuiskerk van Doesburg door ds. Joh. Heule als predikant werd bevestigd. Het was een lange aanloop daartoe: vier jaar avondgymnasium en zes jaar theologiestudie aan de Vrije Universiteit naast een fulltime baan bij het onderwijs. In deze jaren kregen we drie kinderen: Peter, Arianne en Martijn.

Op 10 januari 1971 ging een langgekoesterde wens in vervulling.

Guusje – in alles mijn trouwe maatje – en ik hebben in deze veertig jaar een gevarieerd en boeiend leven gehad: ruim vier jaar in Doesburg, zes jaar in Vlaardingen (nieuwbouwwijk, het oudste gemeentelid was 58 jaar!), elf jaar in Den Haag-Bezuidenhout (met ds. Van der Linde, ds. Dondorp en ds. Bergsma als naaste collega's), 7 jaar in dienst van de zending (Bangladesh) en tenslotte nog vier jaar in Bergeijk, in het zuiden van Noord-Brabant (hier heeft de cantorij van de Christus Triumfatorkerk nog gezongen). Daarna, in 2003 met emeritaat.

Wij kijken terug op een leven vol rijke ervaringen. Want dit is ons wel duidelijk geworden: we hebben – ook van u – meer ontvangen dan we gegeven hebben.

Het was een grote verrassing toen op 6 januari mevrouw Nel Driesprong ons in Haarlem bezocht en, namens u allen, felicitaties en een gul "wereldwinkelpakket" aanbood. "Echt Triumfatorkerk", zeiden we tegen elkaar, en we bedoelden daarmee: warm en betrokken.

Veel dank daarvoor. Zo blijven de contacten bestaan. Wij danken God.

Guusje en Bart Baak.

Voorlopige indeling secties

VOOR ALLE GEMEENTELEDEN:

Zoals U weet, hebben we onze gemeente ingedeeld in 4 secties: A, B, C, en Z. In iedere sectie is een pastoraal team werkzaam, bestaande uit één van de predikanten, een ouderling, één of twee diakenen en twee of meer leden van Team Meeleven. (zie de wijkwijzer van 2009).

Momenteel is de situatie zo, dat naast de vacature voor ouderling in sectie Z, ook een vacature is ontstaan in sectie B, waar Annelies de Groot tot haar spijt deze taak niet meer kan vervullen vanwege werkomstandigheden.

Om de mensen in deze secties toch de mogelijkheid te bieden om contact te hebben met een wijkouderling, hebben we in overleg met de kerkenraad het volgende besloten:

Wim Leenen, ouderling voor sectie C, neemt ook tijdelijk waar voor sectie Z

Kia Korteweg, ouderling voor sectie A, neemt daarnaast waar voor sectie B.

Schroomt u vooral niet om contact met ons op te nemen, telefonisch of in de kerk. We zijn graag bereid om een afspraak met u te maken.

Dit zijn onze telefoonnummers:

 Wim Leenen 3479645 (liefst 's avonds)

 Kia Korteweg 3479430

Zomaar een wijsheid ...



Laten wij niet klagen dat rozen dorens hebben, maar ons verheugen dat dorens rozen dragen.

(Arabisch spreekwoord – ds. Bart Baak)





AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

Elke donderdag en vrijdag van 12-14 u is de kerk geopend voor iedereen die even wil binnenstappen om een kaarsje te branden, voor meditatie of gebed of om een expositie of een lunchconcert te bezoeken.

Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub

Elke vrijdag van 12.30 - 12.50 u: Gebed van Verzoening in het Stiltecentrum in de kerk

Elke vrijdag van 13 tot 14 u houdt ds. R.E. Stiemer spreekuur in de kerk.

Elke vrijdag om 18 u: *Maaltijdproject.*

Talentedjacht

Zes jaar lang heeft een stoet van kunstenaars zich in het kader van het Openkerk project laten inspireren door de luchtige ruimte en de bijzondere lichtval van de kerkzaal van de Christus Triumfatorkerk. Sommige kunstenaars slaagden er wonderwel in de sfeer van de kerkzaal door hun kunst op een nog hoger niveau te brengen; bij anderen was dat wellicht minder duidelijk, maar spannend was het altijd. Die periode is nu afgesloten, want 'kosten en baten' waren steeds minder in evenwicht; met andere woorden: de broekriem moest worden aangehaald en het werd dus tijd het roer om te gooien. Wat blijft is het Open kerk project en de lunchconcerten door studenten van het Koninklijk Conservatorium. Wat verandert is de beeldende kunst die in de kerkzaal wordt tentoongesteld. Het woord en de daad is nu aan **amateurkunstenaars**, die tot onze gemeente behoren of die rondom de kerk wonen, dus Bezuidenhout en omgeving. Heeft u interesse of kent u iemand die graag eens exposeren wil, neem dan contact op met één van de leden van de (nieuwe) kunstcommissie (zie onder), dan kunnen wij de mogelijkheden nagaan. De eerste expositie van zeven weken loopt al, de tweede start op donderdag 17 maart a.s. Voor de zomer is nog een derde gepland. De vierde en vijfde volgen in het najaar. Voor 2012 zijn ook weer vijf tentoonstellingen voorzien.

Gegadigden zijn welkom.

Wij zijn erg benieuwd ...

De Kunstcommissie bestaat uit;

- ds. Ruud Stiemer, zie pagina 1
- Paul de Vos, tel. 070 347 2316, Mail: paulus.de.vos@hetnet.nl
- Adriaan Sala, tel. 070 385 4558, Mail: adriaansala@telfort.nl



Literaire middag: Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts, een gerenommeerd auteur, zal op zaterdagmiddag 19 maart a.s. in de Christus Triumfatorkerk spreken over het geloof en haar nieuwste boek *Gitte*, dat 15 januari j.l. verschenen is. Zij leest daaruit voor en u kunt met haar van gedachten wisselen. Hemmerechts publiceerde sinds haar debuut *Een zuil van zout* in 1987 meer dan twintig romans, verhalenbundels en essays. Het biografische essay *Taal zonder mij* (1998), geschreven naar aanleiding van het overlijden van haar man Herman de Coninck, werd door pers en lezers vol lof ontvangen. Haar recentere roman, *Kleine zielen*, verscheen in 2009. Kristien Hemmerechts



heeft diverse prestigieuze prijzen en nominaties ontvangen

- Driejaarlijkse Prijs voor het Proza van de Provincie Brabant (1986)
- Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs (1990)
- Frans Kellendonkprijs (1993)
- Shortlist AKO Literatuurprijs (1993)
- Longlist AKO Literatuurprijs (1996, 2002, 2004)
- Longlist Libris Literatuur Prijs (2003, 2008)

Zaterdag 19 maart, 16.00 uur, Christus Triumfatorkerk Den Haag: over het geloof en haar nieuwste boek *Gitte*.

Wij bevelen u aan om het boek *Gitte* alvast te lezen; voorafgaand aan de literaire middag is er namelijk gelegenheid om het met elkaar voor te bespreken. Dat doen we met u op

maandag 7 maart 's morgens 11.00 uur of 's-avonds 20.00 uur.

de literaire commissie,

Miriam Busse, Jacqueline Eshuis, Greet Hulshof

- Voor meer informatie: 070-3200686 (Verschoor)
- Of reserveer online via www.continentalconcerts.nl

Morgen

Morgen is voor ons verborgen
Jij en ik - wij weten niet
wat de dag van morgen biedt
maar Hij, die het geheel omspant
houdt ook 'morgen' in Zijn hand

De IJszee

Eind vorig jaar, toen het een tijdje flink koud is geweest, viel al gauw het 'E-woord'; de E van ELFSTEDENTIOCHT. Hét schaatsfevenement voor Friezen en overige Nederlanders. Een heroïsch gevecht tegen elkaar, tegen de elementen, tegen de kou en de ontberingen. Jammer dat dat evenement maar zo zelden kan plaatsvinden en ook nu weer dooide de hoop op 'de tocht der tochten', samen met sneeuw en ijs, al voor Oudjaar weg. Maar als je dan zo nodig moet, zijn er genoeg andere mogelijkheden om eens lekker af te zien: een alternatieve Elfstedentocht in Zweden bijvoorbeeld. Wat ruiger: zelf je zware slee met al je levensbenodigdheden over de ijsskape van Groenland trekken of een expeditie organiseren naar één van de Polen. Met de Noordpool moet je dan wel opschieten, want de verwachting is dat je op dat unieke plekje op aarde binnen afzienbare tijd niet meer kunt staan. Het ijs daar is aan het verdwijnen en dan kun je er alleen nog zwemen. De Zuidpool is er voorlopig nog wel en je kunt op weg daarheen naar hartenlust afzien. Dat ondervond begin vorige eeuw ene Ernest Shackleton, een Engelsman met iers bloed. Hij ging op zijn 16^e varen en al op zijn 24^e was hij kapitein. Van 1901 tot 1903 nam hij deel aan een expeditie en maakte voor het eerst kennis met Antarctica, maar tengevolge van scheurbuik moest hij voortijdig afhaken. Dat ervoer hij als een persoonlijke afgang en hij zette een eigen expeditie op touw om als eerste de Zuidpool te bereiken. Daarbij kwam hij heel ver, tot op 160 km van zijn einddoel. Amundsen en Scott bereikten enkele jaren later de Zuidpool wel, maar Scott kwam om op de terugweg. Op 1 augustus 1914 startte Shackleton een nieuwe expeditie naar Antarctica dat hij deze keer dwars wilde oversteken. Hij voer met zijn eigen schip, de *Endurance* (= uithoudingsvermogen) naar Buenos Aires en vervolgens naar het meest zuidelijke Britse eiland Zuid-Georgië. Een ander schip zou aan de Nieuw-Zeelandse kant van het ijsplateau voorraden aanleggen. Half januari 1915 raakte de *Endurance* vast in het pakijns en elf maanden lang heeft zij haar naam eer aangedaan door moedig weerstand te bieden aan de enorme druk van het ijs, maar uiteindelijk verloor ze de strijd en werd helemaal kapot gedrukt, waarna ze onder het ijs verdween. Uit Shackleton's dagboek:



"Het bevel was, dat niemand meer dan een gewicht van twee pond aan persoonlijk bezit bij zich mocht hebben, wat natuurlijk beteekende, dat niets dan het allernoodzakelijkste werd meegenomen; wij mochten immers onzen last niet noodeloos verzwaren! Er werden gaten gegraven in de sneeuw, waarin particuliere brieven en allerlei kleinigheden werden begraven en in de vergetelheid dezer witte graven werd veel, dat alleen persoonlijke waarde voor den eigenaar had, maar ook niet weinig dat groote innerlijke waarde vertegenwoordigde, neergelegd. Ik gaf zelfs de toestemming om twee pond mee te nemen nog met tegenzin, daar ik alles in het werk wilde stellen onze bagage zoo licht mogelijk te maken, maar er waren particuliere bezittingen, die werkelijk als onmisbaar beschouwd kon worden. De reis zou lang kunnen

duren en de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat we "aan den overkant" een winter zouden moeten doorbrengen in een geïmproviseerd kwartier, op een onherbergzame kust. Onder zulke omstandigheden heeft een man iets nodig om zijn gedachten bezig te houden, de een of andere tastbare herinnering aan zijn huis en de zijnen daar ver over de zee. Geldstukken werden weggegooid en portretten bewaard. Ik scheurde het schutblad uit den Bijbel, die Koningin Alexandra het schip ten geschenke gegeven had, en ook die wondermooie bladzijde uit het boek van Job, met dien tekst over den ijszee. De andere Bijbel, die Koningin Alexandra had gegeven, om door de afdeeling die de reis over land zou maken gebruikt te worden, was onder in het schip in een der kisten verpakt, toen het schip den doodsteek ontving."

Wat er verder volgt is een verhaal van grote ontberingen en verbazingwekkende moed en volharding. Begin februari 1917 kwam Shackleton met zijn mannen in Nieuw Zeeland aan. Van de andere groep waren in de tussentijd helaas drie mannen omgekomen. In 1921 begon hij aan een ambitieuze expeditie om het hele Antarctische continent rond te zeilen aan boord van de *Quest*. Al in een vroeg stadium waren er technische moeilijkheden met het schip. Vervolgens kreeg Shackleton twee hartaanvallen, waarvan de laatste fataal was. Hij overleed op 47-jarige leeftijd op Zuid-Georgië, waar hij ook is begraven.

Hoe luidde die tekst in het boek Job die Shackleton zo na aan het hart lag?

Uit welke schoot wordt het ijs geboren, wie baart de rijp van de hemel, wanneer de wateren stollen, hard als steen, wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt?

En onlangs kwam ik in het boek Job een dergelijke tekst tegen:

Uit Gods adem vormt zich ijs en de uitgestrektheid van de zee bevriest.

Heel verbazingwekkend die beschrijvingen van een dichtvriezende zee!

Job woonde volgens het verhaal in het land Us. Wellicht kwam de schrijver van het

boek Job zelf ook uit die streek, die we nu moeten zoeken in Zuid-Jordanië.

Daar is het erg warm, om niet te zeggen heet. In heel uitzonderlijke omstandigheden wil er een heel enkele keer, zeg maar eens in de twintig jaar, een sneeuw buitje langskomen, maar daarmee heb je het meest winterse verschijnsel voor die omgeving wel gehad. En een dichtgevroren zee is in die contreien ondenkbaar. De nabijgelegen Dode Zee bevriest al helemaal niet door het hoge zoutgehalte en van



de grote wateren rondom, de Middellandse Zee, de Perzische Golf en de Rode Zee bevatten te veel warm water. De schrijver vermeldt het dichtvriezen echter alsof het toen en daar een algemeen bekend verschijnsel was. Als we ervan uitgaan dat de mensen in Job's tijd alleen reisden over relatief kleine afstanden en er toentertijd geen contacten bestonden met Noren, Eskimo's, IJslanders en Siberiërs dan vraag ik mij af hoe de schrijver van het boek Job, dat bol staat van wijsheden, aan deze wijsheid is gekomen

Dan nog dit: Job nam nooit deel aan een Elfstedentocht, toch is hij is goed gefinist!

Adriaan Sala

De kerstboom vertelt ...

*Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos
niet in een standaard, gewoon lekker los.
De hele familie gezellig om mij heen
allemaal net als ik, op één been.*

*Maar dan komt december, fijn voor de mensen,
wij bomen kunnen wel wat anders wensen.
Mannen met bijlen om ons te kappen
staan doodleuk mijn hele familie om te hakken.
Daarna liggen we op een hoop in de wagen,
ik lig bovenop, dus mag ik niet klagen.
Bij de handelaar liggen we op de grond,
een nare ervaring als je eerst altijd stond.
Dan dat gezeur van klanten over ons figuur:
we zijn te vol, te kaal of te duur.
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit
ze pakken je bij je nek en schudden je uit.*

*Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden,
per klant verlies je tientallen naalden.
Maar het ergste komt als je bent verkocht,
wat men dan uithaalt, is erg vergezocht.
Je wordt in een hoek van de kamer geplant
met een piek op je kop en een bal in je hand.*

*Pas tegen de avond is men met mij klaar,
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar.
Ik denk: "dat is dat", terwijl ik geeuw,
maar dan komt ma met de spuitbus sneeuw.
Ze hebben zitten piekeren onder het eten
wat ze toch aan mij hadden vergeten.
Zo sta ik een tijd lang voor gek
en dan halen ze me opnieuw van mijn plek.
Alles gaat eraf, ik word afgetuigd,
ik voel me vrij en mijn hart juicht.
Dan pakken ze me beet, ik ben wat verwonderd,
ik word zonder meer het raam uitgedonderd.
Zeker vijftien jongens rennen op me af,
slepen me naar huis in snelle draf.
Eindelijk zijn we er na een half uurtje,
nu gooien ze mij in een schuurtje.
Daar ben ik niet de enige boom,
ik ben bij de familie en denk dat ik droom.
Op een avond gaan we weer op een hoop,
samen met de buurman, waar ik tegenaan kroop.
Dat is het laatste wat ik weet,
daarna word het verschrikkelijk HEET!*



Pelgrimage van vertrouwen!

Met deze woorden kwam de Taizé gemeenschap op uitnodiging van de kerken in Nederland naar Rotterdam. Taizé is een gemeenschap in Frankrijk van een honderdtal katholieke en protestante broeders afkomstig uit meer dan 30 landen. De gemeenschap van Taizé ontvangt elk jaar duizenden jongeren die een week of langer in Taizé blijven om deel te nemen aan de gebedsvieringen, gesprekgroepen en workshops. Een week in Taizé of deelname aan de Europese Jongeren ontmoeting is voor veel jongeren een bijzondere ervaring. De ontmoetingen van Taizé staan open voor jongeren die geloven, die niet geloven en anders geloven.



In september start een groep enthousiaste mensen vanuit de Christus Triumfator kerk, parochie van de H. Driekoningen en de Duinzichtkerk om onze 3 kerken tot gastkerk te maken. In oktober krijgen we het groen licht en begint het werk naar het vinden van de gastgezinnen om jongeren te kunnen onderbrengen. Met de slogan: "HEEFT U 2 M² OVER? DAN KUNT U EEN GAST IN HUIS NEMEN" gaan we langs de kerken en langs de mensen in de buurt. Ons doel was om 150 jongeren te kunnen plaatsen. Ik had hier echter een hard hoofd in want de Nederlander is gastvrij tot aan de voordeur en de Hagenaar is erg wijkgericht. Echter iedereen bewees mijn ongelijk en uiteindelijk stonden onze drie kerken garant voor 175 plaatsen. Dan eindelijk wordt het 28 december en vanaf 09.00 kunnen we de gasten verwachten onder andere uit: Duitsland, Kroatië, Bosnië, Servië, Litouwen, Polen, Rusland, Italië, Spanje en Portugal. De eerste groep komt om 9.30 uur aan en het arriveren van de jongeren gaat de hele dag door en om 21 uur brengen we de laatste jongeren onder en de teller blijft daardoor op 183 staan met de jongeren die zichzelf bij een gezin hadden gemeld hebben we 193 jongeren te gast. Vele gastgezinnen hebben nog een of twee extra jongeren opgenomen. Er is zelfs een familie die tien mannen te logeren heeft gehad. In het gezelschap waren twee Poolse Franciscaanse paters, een Poolse pastoor en een uit Italië en Spanje. Naast de Christelijke jongeren waren er ook nog niet gedoopte jongeren bij, allemaal 'besmet met het Taizé virus'.

Elke dag begon met een Taizé viering in de Christus Triumfatorkerk en geweldig als je die verschillende talen hoorde om een gebed of lezing uit te spreken en het Onze Vader. Om "kippenvol" van te krijgen. Ook onze voorzanger heeft een dijk van een stem het is net of je kristallen hoort zingen zo zuiver. Op die manier wordt het zingen erg gemakkelijk. Met een kopje koffie of thee gaan de jongeren met de aanwezige Nederlandse gasten in gesprekgroepen om samen over het thema te spreken dat door de broeders van Taizé is aangereikt. Met de Metro naar Rotterdam is helemaal een feest. Hier en daar beginnen jongeren te zingen of tegen elkaar te zingen en hierdoor valt het op elkaar gepakt staan eigenlijk wel mee. Het middag- en avond programma vond plaats in Ahoy. In een hele korte tijd met veel humor en discipline hebben alle 30.000 personen een semi-warme maaltijd te pakken En daarna gaat het programma door met een gezamenlijk Taizé-viering in Ahoy. Wat je daar ziet is met geen pen te beschrijven maar om toch een idee te geven, op 30 december zit ik op de tribune in het sportpaleis en ik zit naast twee mensen, die ik ken van andere voorbereidingsgroepen in Den Haag, daarnaast zit

een onbekende Nederlandse man en hij vertelt dat hij na zijn werk langs Ahoy kwam en geboeid werd door de aanwezigheid van de vele jongeren, hij is mee naar binnen gelopen. Hij was niet gelovig en had nooit van Taizé gehoord maar na het gebed was hij er van onderste boven; echt geraakt. Eén van de vele 'wonderen'. In de middag hadden de jongeren een keuze uit de workshops. En enkele groepen gingen even in Amsterdam of Den Haag kijken. De week werd afgesloten met het vieren van Oud en Nieuw in de Christus Triumfatorkerk met als hoogtepunt het landenfeest waarbij elk aanwezig land iets opvoert uit eigen land. We zagen een soort van stoelendans uit Polen, hoorden een liefdeslied uit Kroatië, we leerden limbo dansen op z'n Italiaans, en de macarena op z'n Spaans en we zongen met z'n allen het Haags volkslied "Oh Oh Den Haag". Het was zo'n succes dat op het moment dat het laatste ronde werd ingeluid; het was op dat moment 2 uur iedereen BOE riep. Aan al het goede komt een eind en om 14 uur op 1 januari waren alle gasten weg. Het was een enerverende week en zeer vermoeiend maar we hadden het met z'n allen niet willen missen. Via www.taizeaandemaas.nl en door op YouTube 'Den Haag Taizé' in te vullen vindt je het filmpje van onze gasten in de Christus Triumfatorkerk.

Taizé staat voor elkaar ontmoeten, nieuwe vrienden maken, nadenken over wat belangrijk is en jezelf kunnen zijn. Nou onszelf zijn konden we en terugkijkend op deze week kan ik zeggen dat we het pad met de gele stenen hebben geëgaliseerd voor de

Pelgrimage van Vertrouwen



De Taizé voorbereidingsgroep

Steven

Sylvia

Pastor Ruud

Eric

Peter

Hans

Fred

Arianne

Fleur

Sebastiaan

Volkert



BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de Bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.

RS

februari 2011

di.	1	Matteüs 5:1-16	Het echte geluk
wo.	2	Jesaja 54:1-10	Vruchtbaar
do.	3	Jesaja 54:11-17	Rechtsbescherming
vr.	4	Jesaja 55:1-13	Gratis, maar niet voor niets
za.	5	Jesaja 56:1-8	Gods belofte voor iedereen
zo.	6	Jesaja 56:9-57:6	Let op het einde
ma.	7	Jesaja 57:7-13	Afgodsprostitutie
di.	8	Jesaja 57:14-21	Een weg terug
wo.	9	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
do.	10	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
vr.	11	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
za.	12	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
zo.	13	Matteüs 5:17-26	Wet met evangelie
ma.	14	Matteüs 5:27-37	Hard voor jezelf ...
di.	15	Matteüs 5:37-48	... mild voor anderen
wo.	16	Matteüs 6:1-6	Niet voor de bühne
do.	17	Matteüs 6:7-15	Kinderen die vragen worden gadeslagen
vr.	18	Matteüs 6:16-23	Vast vrolijk
za.	19	Jesaja 58:1-5	Geen vormen ...
zo.	20	Jesaja 58:6-14	... maar normen
ma.	21	Jesaja 59:1-8	Aan God zal het niet liggen
di.	22	Jesaja 59:9-15a	Schuldbewust
wo.	23	Jesaja 59:15b-21	De HEER redt en bevrijdt
do.	24	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
vr.	25	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
za.	26	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
zo.	27	Matteüs 6:24-34	Zorgplan
ma.	28	Matteüs 7:1-14	Inzicht

PUZZEL

De oplossing van het kerstcryptogram is:

Hor.: 2 Maria 5 ster 6 mirre 7 oor 10 vrede 11 gloria 14 pekel 16 eend 17 herberg 21 Ere zij God 23 goede wil 24 in het veld 26 herder 31 liederen 34 wierook

Vert.: 1 kerstevangelie 3 afroep 4 tri 5 sr (senior / seigneur) 6 mijl 8 Oder 9 rek 12 ree 13 ler 15 Lego 17 hoofd 18 Boer 19 recht 20 rijst 22 dille 25 vee 27 reilt 28 Ebro 29 deken 30 goud 32 Iran 33 drie. Hebben de dennennaalden u zodanig dwarsgezeten dat het niet lukte en heeft u juist gepiekt? Maakt niet uit, als u er maar plezier aan hebt beleefd!

Deze keer een cryptogrammetje: klein maar fijn (en met venijn)

Adriaan Sala

	1		2		3			4		5
	6	7								
	8									
	9				10					
	11									
				12			13			
14			15				16			
			17							
							18			
	19									
	20									

Zomaar een wijsheid ...

zij die het vuile werk doen, verdienen schoon te weinig.



HORizontaal

- 1 s.v.p. niet stompem ter hoogte van de solar plexus (10)
- 6 nog dramatischer dan we eerst dachten (10)
- 8 kop of munt (3)
- 9 bij zware criminaliteit kun je wel eens in Vught terecht komen (3)
- 10 het werd Flores zwart voor de ogen (6)
- 11 geldt met name voor vrouwen: "Als ik dat zeg, bedoel ik het ook zo!" (3)
- 12 knip af om te groei te bevorderen (5)
- 14 tegenwoordig heet dat 'een project' (4)
- 16 financiële gesel van gemeentewege (5)
- 17 Big Brother is watching you! (4)
- 18 Golda was haar fraaie voornaam (4)
- 19 vroeger stonden ze als dwaalsterren te boek (7)
- 20 te vergelijken met aantal vliegreun, maar dan met de auto (10)

VERTICAAL

- 1 met de komst van de stofzuiger in onbruik geraakt (13)
- 2 erg verwarrend voor de hoorder als de spreker wel weet wat hij wil zeggen, maar er niet de goede woorden voor weet (6)
- 3 'huisvrouw' is hier een goed voorbeeld van (11)
- 4 zijn ze beiden gelukkig getrouwd of is hij gelukkig en zij getrouwd? (11)
- 5 met de komst van PKN voor een deel teruggedraaid (13)
- 7 te deftig om als jurk betiteld te worden (4)
- 13 de textielhandel kende z'n eigen maat en noemde er een bot naar (2)
- 15 één van de middelen om wijs te worden (6)
- 18 te klein voor zee, te groot voor pool (4)

